

Het Magazijn

Blad van de Nederduits gereformeerde kerk, de moederkerk van Nederland sinds de 1570-er jaren.
Zusterblad van de bladen De Nieuwe Doleantie, Refo Tijd en Geestelijke Opvoeding.

In dit nummer : Calvin en Pighius 3, en Sluwe wereldse misleiding in de kerk

CALVIJN EN PIGHIUS 3

Calvin stelde dat in zijn uitverkiezingsleer hij niks anders deed dan Augustinus te volgen. (GVW 3) Net als Luther was hij een Augustijner in hart en ziel. Genade is een schakel in de theologie, maar het is zwaar overdreven. Genade is zwaar overschat. Allemaal door misvertaling. In de westerse vertaling van de bijbel begon het misgegaan. De kerk is nog niet hersteld hiervan, maar de diagnose is gegeven in de Nederduits gereformeerde dogmatiek en de nieuwe bijbel. Calvin blijft Augustinus quoten. Pighius stelt dat als het bewezen zou worden dat Augustinus aan de zijde van Calvin zou staan, dan zou hij Augustinus aan de kaak stellen en hem beschouwen als gedaald tot het niveau van een bruut beest. Zo ver is het nog niet. Pighius denkt dat Augustinus aan zijn eigen kant staat, en haalt ook allerlei quotes van Augustinus aan.

Calvin klaagt erover dat Pighius overwinningliederen zingt, terwijl in de ogen van Calvin Pighius het verloren heeft. Beiden denken ze dat ze duidelijk genoeg waren. Beiden claimen ze de monopolie op Augustinus. Pighius denkt dat hij theologisch gezien Calvin heeft overwonnen hierin, maar Calvin stelt dat hij nog steeds rechtop staat, en dat er niets is gebeurd om zo te denken als Pighius doet. (GVW 4)

Calvin klaagt erover dat Pighius stelde dat de oude bijbel te vaag was, te onduidelijk, en dat daarom de kerk de enige was die zekerheid kon bieden in de juiste interpretatie ervan. Pighius onderscheidt de ware kerk van de valse

kerk op basis van aantallen. Calvin wil gebaseerd blijven op het Woord, en daarbij noemt hij ook de belofte van genade. God moet het willen in ons doen. Calvin noemt dit de eerste beginselen van het geloof, en het voornaamste en meest noodzakelijke van de leer.

Wat is aan de hand in Holland in sommige genade kerken ? Het is allemaal onverdiend, en daardoor krijgen ze hun titels ? Natuurlijk gaat er dan misbruik van gemaakt worden, want God pakt kriskras bullies hiervoor, en die krijgen onverdiend hun titels. Nee, dat is God helemaal niet, maar een bedrieger, en het moet maar eens afgelopen zijn na al die eeuwen vol van gedeformeerde, verwende calvinistische leugens. Want dat is wat het is : Ze worden verwend en gekieteld door hun God, die zeker een afgod is die ze hebben lopen optrommelen. En zij die niet op die manier zijn uitverkoren krijgen de zak. Dit wordt deels rechtgezet in Calvin's bijbelcommentaar. Maar de GVW, oftewel Gebondenheid en vrijmaking van de wil, en de Institutie zijn losgeslagen dolle honden.

Je kunt het niet verdienen, zeggen ze dan. Spreken ouders zo tot hun kinderen ? Wordt er op scholen zo gesproken tot kinderen ? Wordt er zo gerechtigheid gebracht ? Neen. Het is verwend gesjoemel. Het heeft niks meer met theologie te maken, maar met drogredenen.

Natuurlijk moet het verdiend worden anders is het niet meer wederzijds en is

het slechts poppenspel. Nee, naar het vlees kunnen we het niet verdienen, maar naar het geestelijke zal het wel moeten, anders is er geen fundament. Alleen vagebonden spreken zoals Calvin. En dat is wat hij is. Hij is de koning der vagebonden. Daarom heeft hij ook zo'n grote kennis en wijsheid.

De mensen krijgen hun kronen van rechtvaardigheid, en Calvin stelt dat het een pure gift van God is, zonder menselijke tussenkomst. Dat is eng, want dan zijn het dus gewoon zombies. Ik heb genoeg dromen gehad van deze zombies in de kerken. De ratten en de slangen vieren er feest in. De genade kerk is een zweverige spookkerk. Het is misbruik van genade, en overgebruik, wat weer ingetoomd wordt door Calvin's dubbele predestinatie-leer, de andere extreme kant van zijn genade, want het is een gemeen tweesnijdend zwaard. Het is een zwaar giftig zoet. Het is een heksenkerk, en calvincraft is erger dan witchcraft. Zo wordt het geheel bitter en dood.

Calvin stelt dat hij op de leer van Augustinus staat, maar heeft het veel erger gemaakt. Calvin stelt met Augustinus dat er geen vrijheid meer is, maar noodzaak. Calvin's leer is zwaar dwangmatig, iets wat hij zelf probeert te ontkennen. Hij staat erop dat het noodzaak is, wijzende op Augustinus, maar noodzaak is ook een soort dwang. Calvin is een woordkunstenaar om met woorden de gruwelen te camoufleren, door andere woorden ervoor te gebruiken als een soort masker, om het minder erg te doen lijken, net zoals fabrikanten ook andere namen voor

suiker hebben verzonnen, terwijl het nog steeds suiker is.

Calvijn bouwt op het theologische systeem van Augustinus en komt zo tot de conclusie dat als er dan toch beloning is, dan is het genade, want de beloning is voor datgene wat de mens al van God had ontvangen, welk goed werk het dan ook was. God geeft de mens iets, en beloont de mens vervolgens daarvoor, geheel buiten de mens om. God moet dus ook de wil aan de mens geven. Het is akelig en eng hoe Calvijn gebaseerd op de woorden van Augustinus de kerk volledig zombificeert, als een leger zombies tegen de katholieke dwalingen en tegen de pighisten, terwijl Augustinus stelde dat er altijd uitzonderingen op de regel zijn, en dat wetten zomaar ineens kunnen veranderen. Ook de nieuwe bijbel spreekt hierover. Calvijn heeft altijd zijn woordje klaar, want of Augustinus was nog te jong, of het was niet daadwerkelijk Augustinus, of men interpreteerde Augustinus verkeerd.

Het is duidelijk dat Calvijn van Augustinus zijn persoonlijke trekpop wil maken. Hij buigt het om zodat het zijn theologisch systeem kan ondersteunen. Calvijn wil in de paden van Augustinus blijven, maar dikt het aan waar hij kan, en schraapt het weg waar hij het niet kan gebruiken. Het theologisch systeem van Augustinus acht hij ondergeschikt aan zijn eigen theologische systeem, in de zin dat het zijn theologisch systeem dient te ondersteunen en dat het puur daarvoor geschreven was. Augustinus was dus een aanloop tot Calvijn. Bij Calvijn worden dus daadwerkelijk de vleugels gespreid.

Calvijn probeert zijn dwangstelsel schoon te praten door het 'noodzaak' te noemen, in navolging van Augustinus. Het was een schapenfokkerij, de theologische Mein Kampf, geestelijke spierdystrofie, lepra, cholera, de

theologische zwarte pest, de geestelijke corona. Het was een geestelijk nazibewind. Calvijn bracht ze allemaal in de gaskamers, en bood toen het medicijn in zijn bijbelverklaring. Allemaal kregen ze de gifprik om tot Calvijn's paradijs te gaan, of niet. Hij was de geestelijke Jim Jones van de jaren 1500. Hij wist het allemaal sluw te verpakken en te legaliseren. Het werd tot een industrie. Hij kreeg het voor elkaar mensen eieren te laten leggen.

We moeten van de lagere Calvijn tot de hogere Calvijn komen, Calvijn als enigma, Calvijn als raadsel van de soteriologie.

SLUWE WERELDSE MISLEIDING IN DE KERK

De stropdassen cultus is uit de kluiten gewassen op aarde, ook onder de predikanten. Het is een werelds item van macht en zakelijkheid. Het is de slang uit het paradijs, waar velen door verleid worden. Het is een ziekte hier op aarde. Men is er ziekelijk aan verslaafd.

Het is de materialisatie van de vlees parasiet. Dure, gladgestreken pakken om het hulpgeroep van de derde wereld te smoren. De nieuwe bijbel spreekt er veel over.

In liefde weer mens worden. Zou Yeshua met een stropdas op de preekstoel staan ? Zou Yeshua conform zijn ? En Jeremia ? En Paulus ? Zeg nu zelf. U weet dat er iets heel anders zou gebeuren als zij vandaag de dag in een moderne kerk zouden komen. Zij zouden met de gesel komen, en de markttafels omkeren. Zij zouden preken tegen het grote kwaad van de stropdas. Hang uw ego, zouden ze zeggen.

In liefde weer mens worden. Kleed u sober zodat het de armen helpt en niet afbreekt. Ook de dieren moeten

geholpen worden, juist de dieren, de meest kwetsbaren van de samenleving. Mensen hebben een verantwoordelijkheid, een zorgplicht.

Neem uw plichten op en ga tot de berg des Heeren. Leg al uw zonden af om de Heere te volgen. Draag uw kruis iedere dag, niet uw stropdas, dat wereldse vleesvertoon.

Oh, stropdas, waar is uw prikkel ? Het is één van de laatste vijanden van de gemeente des Heeren. Diepgeworteld kwaad. De stropdas is een heilig huisje. Sommige collega predikanten waren woedend dat ik dat durfde te zeggen. Ze vonden dat het het evangelie bespottelijk maakte. Staat het evangelie dan op één lijn met de stropdas ? Is de stropdas dan het evangelie ? Gij dwaalt wel zeer broeder. In liefde weer mens worden. Leg al uw verderfelijke jongensspeelgoed af. Het was een duivels item gezonden om vrouwen en kinderen te onderdrukken en te misleiden. U weet het. Diep in uw hart weet u het, wat een grote vijand de stropdas is.

U moet nog een Damascus krijgen, net als Paulus. Doet de slang van het paradijs van uw nekken af, want het houdt u en vele anderen in grote gebondenheid.

Durf de grote kloof tussen het Midden Oosten en het Westen over te gaan, tot het Midden Oosten. Het westen is in een doodsdroom. De stropdas is daarvan een teken. Het is een parasiet. Het houdt de mens lam en laf, lui ook.
